



Ik was op weg om op te staan  
begon een zin voor een gedachte  
maar de oude vorm had afgedaan  
dus ik wachtte en ik sliep  
tot het nieuwe woord ontsprong

eerst het hart en toen de huid  
de ziel ging voor het lichaam uit  
en nam haar daarna in bezit  
God sprak mij in  
en ik ontwaakte als de zon





