



Ontferming

Iets zei me er is hemel
Ik vond haar niet
want ik kende de dingen alleen
met mijn eigen aard

Toen nam haar licht
behoedzaam en bewogen
de hunkerende ruimte in
en vormde zich naar mijn kreten

zo liet zij zich ontdekken

Ik vond haar