



Wake

Zo licht, zo innerlicht bewoond
mijn rouwend onvermogen

De zonneklare ziel
die in de groeve welt
van mijn versteende schaduw

De ongeboren dag
die in mijn lijden kiemt
en ademt voor ons beide

Het al aanwezig hart
dat aanligt aan mijn stof
mijn rouwend onvermogen

Zo licht, zo innerlicht bewoond